

GENERAAL-MAJOOR DER INFANTERIE CORNELIS KNULST RMWO

G.J. Felius, kolonel b.d. der infanterie

Begin jaren zeventig vorige eeuw heb ik enige tijd als jong kapitein gediend op de staf van de 4e Divisie in Harderwijk. Generaal C. Knulst RMWO was de divisiecommandant. Hij had naast zijn MWO veel onderscheidingen, onder andere verdiend tijdens de Tweede Wereldoorlog en in voormalig Nederlands-Indië. Knulst was een man met humor, die prachtige verhalen kon vertellen maar nooit iets los liet over zijn gevechtservaringen. Reden voor mij om eens uit te zoeken hoe hij zijn MWO en andere onderscheidingen heeft verdiend.

Cornelis Knulst is 21 juli 1918 geboren in Magelang op Midden Java als zoon van een onderofficier van het KNIL. In 1928 is de familie Knulst naar Nederland vertrokken. Nadat Cornelis in 1936 zijn diploma Gymnasium had gehaald, meldde hij zich als vrijwilliger bij het Regiment Grenadiers om vervolgens de opleiding tot reserve-officier te volgen op de School voor Reserve-Officieren Infanterie in Kampen. Aansluitend aan deze opleiding is hij in 1937 aangenomen op de KMA en in oktober 1938 aangesteld als tweede luitenant der infanterie. Hij werd geplaatst bij het 10^e Regiment Infanterie, bij welke eenheid hij in de meidagen van 1940 als pelotonscommandant heeft deelgenomen aan de gevechten in het gebied Veenendaal/De Klomp.

Na de capitulatie werden de officieren op non actief gesteld en is luitenant Knulst rechten gaan studeren in Leiden. Begin 1942 ontvlucht hij het land met een jaargenoot van de KMA, tweede luitenant der infanterie van het KNIL Harm Steen¹, met de bedoeling naar Engeland te gaan. Zij gaan deels per trein en deels te voet naar Zwitserland waar zij worden geïnterneerd. Na te zijn vrijgelaten, vertrekken zij te voet via Frankrijk om over de Pyreneeën naar Spanje en vervolgens Portugal te gaan. Vanuit Portugal zijn ze met een schip naar Curaçao gereisd. In Curaçao hebben zij enige tijd bij het Korps Mariniers gediend. Daarna zijn zij vertrokken per schip naar Canada en aldaar weer in werkelijke dienst getreden op 3 mei 1943. Op 13 september van dat jaar zijn zij naar Engeland vertrokken waar zij 18 september 1943 zijn aangekomen.

¹ Harm Steen is net als Cornelis Knulst geboren in Magelang op Java. In de Tweede Wereldoorlog is Harm Steen vanuit Engeland als geheim agent per parachute gedropt in de omgeving van Breda. Enige tijd later is hij gearresteerd door de Duitsers en gefusilleerd in Kamp Vught. De Steenstraat in Bergen op Zoom is naar hem genoemd. Harm Steen heeft postuum de Bronzen Leeuw gekregen.



Generaal Knulst

28 September 1943 wordt luitenant Knulst, net als alle Engelandvaarders, verhoord en vervolgens in Londen tewerkgesteld bij het Detachement Bureau Bijzondere Opdrachten. De bedoeling was dat hij zou worden opgeleid tot geheim agent om per parachute te worden gedropt in Nederland. Daarvan is afgezien vanwege zijn Indisch uiterlijk. Hij kreeg toen de functie van Vertegenwoordiger van het Bureau Inlichtingen bij het Nederlandse Gezantschap in Stockholm. In deze functie heeft luitenant Knulst onder andere gesproken met Felix Kersten, lijfarts van Heinrich Himmler, die een paar keer in Zweden is geweest om te praten over het vrijlaten van gevangenen uit concentratiekampen. De gesprekken hebben inderdaad geleid tot het vrijlaten van gevangenen, onder wie Nederlanders.

Na de capitulatie van Duitsland blijft de ondertussen tot kapitein bevorderde Cornelis Knulst zijn functie vervullen in Stockholm tot 27 augustus 1945.

Na Stockholm wordt kapitein Knulst met een aantal inlichtingspecialisten naar Ceylon gevlogen en onder bevel gesteld van het South East Asian Command (SEAC). De Britten, in die periode verantwoordelijk voor de veiligheid van Nederlands-Indië, hadden dringend behoefte aan informatie over

de situatie aldaar, nadat 17 augustus 1945 de Indonesiërs de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. Het was de bedoeling dat geheime agenten, deels Britse en Nederlandse militairen, naar Java en Sumatra zouden worden gevlogen en aldaar per parachute zouden worden gedropt om inlichtingen te vergaren. Een beperkt aantal geheime agenten is ingezet. In september 1945 werd de operatie in de loop van september 1945 gestopt en werd het personeel teruggevoerd naar Engeland.

25 November 1945 vertrekt kapitein Knulst vanuit Engeland met het ms Johan van Oldenbarneveld naar Nederlands-Indië waar hij 3 april 1946 aankomt. Hij wordt compagniescommandant bij het 5^e Regiment Infanterie. Zijn compagnie wordt ingezet tegen de 'pemoeda's' (extremisten) op West Java. Er moest veelal in moeilijk begaanbaar en onoverzichtelijk terrein worden opgetreden. De compagnie had echter een uitstekende commandant, want 13 mei 1947 wordt de ondertussen met ingang van 10 januari 1947 tot tijdelijk benoemde en aangestelde majoor Cornelis Knulst, die na zijn compagniescommando plaatsvervangend bataljonscommandant was geworden, benoemd tot Ridder der 4^e klasse der Militaire Willems Orde, wegens:

"Het zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw: door in het tijdperk van 14 April 1946 tot 3 Augustus 1946 op Java met zijn compagnie deel te nemen aan alle acties van zijn bataljon tegen de pemoeda's. Door zijn voorbeeldige en onverschrokken wijze van aanvoeren van zijn compagnie behaalde hij op 13 Juli 1946 te Gedeh Bage, op 31 Juli 1946 d.a.v.² te Padalarang en op 2 Augustus 1946 bij kampong Tjirawa successen.

Bij deze laatste actie heeft hij grote persoonlijke moed betoond door, toen de aanvalsgeest van een gedeelte van zijn compagnie verloren dreigde te gaan als gevolg van het sneuvelen van een sergeant en twee manschappen, in zeer bedekt terrein, met tegenover zich een onzichtbare sluipschutter zich koelbloedig geheel alleen en ongedekt voorwaarts te begeven om het vuur van deze sluipschutter tot zich te trekken.

Hierdoor werd het mogelijk de vijand weder onder gericht vuur te nemen, de gesneuvelden en een gewonde af te voeren en zonder verdere verliezen het gevecht te beëindigen."

31 Mei 1948 keert majoor Knulst RMWO met het ms Kota Baroe terug naar Nederland waar hij 3 juli 1948 arriveert. Hij volgt in 1950/1951 met succes de studie aan de Hogere Krijgsschool om, na eerst een cursus in België te hebben gevolgd en een paar maanden ter beschikking te zijn gesteld voor het Comité Verenigde Chefs van Staven, leraar op de Hogere Krijgsschool te worden.

Ondertussen was in juni 1950 de Koreaanse Oorlog uitgebroken, reden voor majoor Knulst RMWO weer eens op avontuur te gaan. Hij wordt 20 juli 1953 Commandant van het Nederlandse Detachement van de Verenigde Naties in Korea en bevordert tot luitenant-kolonel. Nog geen week later werd op 27 juli 1953 de tijdelijke wapenstilstand tussen Noord en Zuid Korea getekend. De eenheden moesten echter blijven, aangezien het bestand tijdelijk was. Overste Knulst RMWO keert 28 juli 1954 terug naar Nederland.

Na terugkeer uit Korea wordt overste Knulst RMWO Hoofd Onderwijs op de Hogere Krijgsschool en in 1957 G2 van het 1^e Legerkorps. 1 Juni 1959 wordt hij militair attaché bij de Nederlandse Ambassade in Ankara en in Teheran en bij Ons Gezantschap in Teheran en in Bagdad, in de rang van kolonel en vervult deze functie tot juli 1963. Na terugkeer wordt hij Hoofd Sectie G2 van het Hoofdkwartier Koninklijke Landmacht.

6 April 1964 wordt hij tijdelijk brigade-generaal en Commandant van de 11^e Pantserinfanteriebrigade en aansluitend per 1 november 1965 Commandant van de 41^e Pantserbrigade in Seedorf in de voormalige Bonds Republiek Duitsland. Volgens wordt hij Hoofd van de Nederlandse Liaisoncommissie bij SHAPE in Mons.

Per 1 mei 1969 wordt brigade-generaal C. Knulst RMWO bevordert tot generaal-majoor en Commandant van de 4^e Divisie.

Zijn laatste functie was Territoriaal Bevelhebber West tevens Gouverneur van de Hoofdstad vanaf 1 juni 1969 tot 1 mei 1974, waarna generaal-majoor C. Knulst RMWO per 1 mei 1974 met eervol ontslag gaat.

Generaal-majoor C. Knulst RMWO was naast de Militaire Willemsorde der 4e klasse, Officier in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden en drager van het Oorlogsherinneringskruis met gespen, Ereteken voor Orde en Vrede met gespen 1946/47/48, Kruis voor Recht en Vrijheid met gesp, Kruis van Verdienste, United Nations Service Medal, Ulchi (Korea), Honor Al Deber Cumplido (Columbia), Legion of Merit (Legionair) U.S.A., Officier Kroonorde met Palm (België), Oorlogskruis 1940 met Palm (België), grootofficier van de Orde van de Leeuw van Finland, Grootofficier van Verdienste van de Italiaanse Republiek en het Onderscheidingsteken langdurige Nederlandse dienst als officier.

Na zijn eervol ontslag heeft generaal-majoor b.d. C. Knulst RMWO de functie vervuld van Kanselier der Nederlandse Orden van 29 maart 1974 tot 21 september 1981.

Generaal-majoor C. Knulst RMWO overleed 17 juli 1990. 

2 D.a.v. betekent daaraanvolgend